

# Lied Wieteke van Dort | 1985

Begeleid door Eduard Koning

Tekst May Bruins



**Nationale Herdenking  
15 augustus 1945**

## **Mijn zonneland**

Waar het wuivend loof der palmen  
Van de kust de zeeman groet  
En de gouden padiehalmen  
Rijpen in de zonnegloed  
Zong ik eens naar oude trant  
Zong ik eens naar oude trant  
'k heb u lief mijn zonneland

Waar het lieflijk groen der bergen  
Vriend'lijk in de zonne blinkt  
En 't gemurmel van het beekje  
Zachtkens door de velden klinkt  
Sloot ik eens een vriendschapsband  
Sloot ik eens een vriendschapsband  
'k heb u lief mijn zonneland

Java wondertuin van 'd aarde  
Land van eeuwig groen en licht  
Waar natuur met duizend kleuren  
't schoonste wonderwerk verricht  
Zonnig land, u min ik teer  
Zonnig land u min ik teer  
Naar uw bergen keer ik weer